

Natuurreizen.

*Eens per 2 jaar organiseert de werkgroep Natuurreizen een reis naar een, voor natuurliefhebbers, interessant gebied. Dit jaar, voor de 11^e keer, hebben we in de week van Hemelvaart van 23 tot en met 31 mei een reis naar West-Hongarije gemaakt. In dit gebied, nabij de grens met Oostenrijk en Slovenië, ligt het Nationaal Park Órségi. Dit gebied is sinds 2002 nationaal park en valt tevens onder Natura-2000. Vrijdagmorgen 23 mei stapten 22 personen in de luxe Gebo touringcar, waar Aaldert de Lange aan het stuur zit en ons de komende 9 dagen op onze reis zal begeleiden. Na een overnachting in Zuid-Duitsland brengen we de 2^e dag een bezoek aan het voormalige concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk. Iedereen is hiervan onder de indruk. Aan het eind van deze dag arriveren we bij hotel Denis in Lenti, waar we deze week zullen verblijven en worden bijzonder hartelijk welkom geheten. Het bleek bijzonder goed toeven in dit hotel met goede kamers en een uitgebreid ontbijt. Ook kregen we elke dag een uitgebreid lunchpakket mee. En na een lange dag natuur en cultuur snuiven genoten we 's avonds van een lekker 3-gangendiner. Op het programma stonden een bezoek aan de regio van Szalafő, waar ook het Pityerszer openluchtmuseum vlakbij is. Dit is eigenlijk een bestaand dorp, waar de laatste inwoner in 1974 is overleden. Verder gingen we naar een groeve, waar zich bijeneters hadden gevestigd, die zich goed lieten bekijken. Vlakbij de bus bleek nog een grauwe klauwier in een struik te poseren. Er werd een aantal wandelingen gemaakt waarbij bijzondere planten konden worden bewonderd, zoals de *hemerocallis asphodelus* (gele daglelie), *melittis melissophyllum* (bijenblad), *melampyrum nemerosum* (paarse hengel), *doronicum austriacum* etc. Ook zijn veel vlinders gezien, vooral blauwtjes en parelmoervlinders. Dit gebied, met name Magyarszombatfa, staat ook bekend om de vele pottenbakkers. We bezochten het museum en een nog werkzame pottenbakker, waar natuurlijk souvenirs werden aangeschaft. Tegen de Oostenrijkse grens ligt nog het plaatsje Kőszeg met z'n 154 historisch gebouwen, waarmee het op de 5^e plaats van de monumentenlijst in Hongarije staat. Aan het gelijknamige landschapspark brengen we een bezoek met 2 gidsen, die ons ook wat over de historie vertellen van dit grensgebied met het voormalige Oostblok. Op weg naar Kőszeg bezochten we ook nog de prachtige Romaanse Sint Joriskerk in Ják, gebouwd tussen 1214 en 1256. Het is de oudste kerk van Hongarije.*

Vanuit Lenti gingen we, samen met gehuurde fietsen, ook nog met een treintje op de smalspoorbaan. Daarna fietsten we naar Szécsisziget, waar bij een watermolen een museum is gevestigd. Hierbij was ook nog een buffelreservaat. Onze lunch werd hier gebracht door Renáta met medewerkers van hotel Denis: echte Hongaarse goulashsoep. Tijdens het grootste deel van ons bezoek aan Hongarije was Zsófia, ranger bij Nationaal Park Órségi, onze capabele en altijd vriendelijke gids. Dit is slechts een kleine greep uit onze belevenissen van deze week. Het gehele reisverslag, met een opsomming van de waargenomen planten en vogels, is te lezen in de Scharrelaar van oktober 2014, nr. 198.

Namens werkgroep natuurreizen Janny Niehoff.